

Versje van Elly Knapen:

Aan het kapelleke

Woont mijn Elleke

Enkele huizen daar vandaan

Heeft haar wiegje gestaan

Mocht zij ooit in later jaren

In een ander schuitje varen

Denk dan eens aan die goede tijd

Die ons samen verblijdt



Versje van Mien van den Beuken:

Ik heb een aardig hondje, zo groot als mijn duim

Het heeft vier witte pootjes en een staartje als een pluim

Het diertje heeft een sneeuwwit kopje en boven ieder oogje een donkerbruine plek

Maar ach...het lieve diertje kan niet lopen, want het is van porselein.



29 juli 2016